

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 16 juni 2020 14:33
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

[REDACTED]

Folkbokföringsadress

[REDACTED]

Postnummer

[REDACTED]

Postadress

ENKÖPING

Telefonnummer

[REDACTED]

E-postadress

[REDACTED]

Förslag

Stäng av Källgatan och torget för trafik

Motivering

Oj oj oj vad det blev mycket skriveriet om uteserveringarna på Källgatan. Detta löste man ju bra med betongsuggor.... Vore det inte bättre att denna bit av Källgatan också blev en sk gårdsgata, som vi nu har några stycken i staden. Då kan restaurangerna utnyttja lite mer av gatan och få större uteservering.

Varför måste bussen angöra stora torget överhuvudtaget?

Vad jag har förstått när man läst i tidningen om en motivering varför bussen ska gå från torget är APOTEKET. Ibland har jag tänkt, om jag håller upp dörren till Apoteket så kan bussen köra ända in, skämt åsido.

Idag vet vi alla att det finns ett apotek i korsningen Kungsgatan/Torggata, ett på Stora Coop, ett på lasarettet och ett på ICA Maxi. Behovet av att komma lätt till apoteket på torget är inte lika stort idag då det finns alternativ.

Med dessa alternativ kan man ta bort bussarna från torget och istället använda Gustav Adolfs plan samt att på Östra Ringgatan göra två stora hållplatser. Den ena på Kryddgårdssidan och den andra mitt emot på Stora Coop sidan. Då kan de som bor på Kryddgården antingen ta bussen från Kryddgårdssidan eller bara gå över gatan, övergångsställe finns redan, och åka med bussen

från andra sidan. Det blir inte längre för dem att gå dit mot vad de har idag. Vi som kanske har lite friska ben kan ju välja om vi vill åka från Gustav Adolfs plan eller Östra Ringgatan. Jag tror vi orkar gå.

Ta även bort bilparkeringen från torget. Förstår inte att folk måste köra nästan ända in i affären. Förresten snart finns det väl inga affärer att köra in i... Flaggstängerna kanske kan få en annan plats om parkeringen försvinner.

Tänk ett torg utan motortrafik. Där statshörnan kan få ännu större uteservering. Hörde att när Elisabeths ost och delikatesser fanns så ville hon ha uteservering men det blir ju svårt i busskuren.

Ja det finns mycket att tänka på när staden växer. Man måste kunna ta hand om sina kommuninnevånare så att de marknadsför kommunen som en bra kommun att bo och leva i. Det är gratis reklam.